



RESEBERÄTTELSE RESA 2023

DAG 1

Det var 19 tappra officerare som äntrade bussen från Gruppresor vid Brigadmuseum för att delta i troligtvis den sista resan i spåren av segernamnen på Värmlands Regementes fana.

Bussförare Anders tog oss sedan i lugnt tempo till Lilla Edet för en kaffepaus. Här klev Kennet Jonsson på bussen och vi fortsatte sedan ner mot södra Sverige. Efter Kungsbacka hamnade vi i en tålamodsprövande kö. Vi gissade att det hänt en olycka, men det visade sig vara ett vägarbete. Utanför Varberg intog vi lunch på en vägkrog där dagens var raggmunk och fläsk, gött. Något försenade nåde sedan fram till Beredskapsmuseet på Djuramossa. Men eftersom de stängde kl. 18.00 så fick vi god tid på oss att gå runt och besöka kanonerna Maja och Brita som skulle försvara Helsingborg mot tyskarna under andra världskriget.



Skylten som alla kommer ihåg främst under 2:a världskriget och kalla kriget

Museet innehåller en mängd olika vapen, fordon, pjäser och annan militär utrustning som fanns i den gamla skansen.



Här står vår egen museichef och samtalar med ansvariga

Efter fotografering och rundvandring blev det buss till Helsingborg och inkvartering på Elite Marina Plaza som låg ner vid hamnen. Några av deltagarna gick en kvällsrunda i staden som i princip var helt folktom, kanske på grund av vädret då det blåste ganska kraftigt? På hotellet anslöt de långväga resenärerna bröderna Björk, Gunnar bor på Risudden i Tornedalen och Peter bor i Bangkok så nu var vi 22 deltagare. Båda kom dessutom direkt från ett besök i Gunnars semesterhus i turkiska Bodrum.

På kvällen var det gemensam middag på hotellet och kvällen avrundades i baren på hotellet.



DAG 2

Som vanligt var det frukost och morgonrutiner runt 07.30 och sedan avfärd mot platserna för slagen vid Lund och Landskrona.



Ivrigt väntande på bussen, Dennis, Bengt, Peter och Boo

Vid Tirups kyrka möttes vi av förmiddagens guide Marco Smedberg, överstelöjtnant och tidigare lärare på olika militära skolor. Efter sin aktiva tjänst har Marco gett sitt intresse för militärhistoria fritt spelrum och har skrivit ett flertal böcker i ämnet samt organiserat resor till historiska platser. Kunnigare guide under vårt besök på slagfälten vid Lund och Landskrona måste vara svårt att finna.

Värmland Regementes Officerskår



Här är hela församlingen uppställd på slagfältet vid Landskrona



Björn med blombukett vid monumentet i Lund.

Värmland Regementes Officerskår



Efter genomgångar om slagen på olika platser kom vi fram till det monument som finns i Lund över slaget i Lund 1676. Här nedlades blommor och regementes marsch spelades.



Värmland Regementes Officerskår



Här avtackas vår guide Marco Smedberg med regementets standar och applåder

Därefter serverades fältlunch i ett för dagen uppsatt partytält, Erik Pütsep hade fixat både tält, lunch och en kaffevagn, mycket gott och trevligt.



Personalen som serverade mat och dryck

Värmland Regementes Officerskår



Mäktiga Öresundsbron



Mätta och belåtna fortsatte vi resan över Öresundsbron till Köpenhamn där vi inkvarterades på Hotel St. Annae, endast ett kvarter från Nyhavn. Hotellet var inrymt i en gammal och trång men mysig byggnad. Den enda fungerande hissen tog otroligt lång tid på sig för upp och nedfart varför många tog tillfället i akt för lite motion och använde trapporna istället.



Nyhavn som är en av Köpenhamns populäraste platser.

Eftermiddagen och kvällen tillbringades i Nyhavn som bjöd på strålände sol och god kall pils. Nu blev den svaga svenska kronan verklighet, en normal middag resulterade i minst en femhundra per person, det kostar att ligga på topp!



DAG 3

Som alltid var alla på plats och bussen avgick nästan på minuten kl. 09.00 för vidare färd västerut mot Jylland Vi passerade Stora och Lilla Bält där kung Karl X Gustav under vintern 1658 gick över isen med den svenska armén varav Värmlands Regemente var en del. Tåget över Bält 1658 är en av krigshistoriens djärvaste operationer som någonsin genomförts. Om företaget hade misslyckats hade kanske Skåne varit danskt idag.



Vi anlände till Fredericia (tidigare Frederiksodde) och platsen för slaget 1657 som slutade med svensk seger och erövring av fästningen som kallades Danmarks nyckel.

Värmland Regementes Officerskår



Infarten till Fredericia (tidigare Frederiksodde)

Vi startade med en enkel lunch som vi intog på café K mitt i staden. Det serverades kyckling, pommes frites och sallad och en kall pils. Efter lunchen gick hela sällskapet till monumentet "Den Tappre Landsoldaten" som blev rest efter danskarnas seger över Slesvig-Holstein 1849. Monumentet är även världens först kända symbol och staty över "Den okände soldatens grav" som först efter första världskriget blev en allmän tradition för att hedra stupade soldater.

Monumentet är även placerat på den plats där Värmlands Regemente stormade in i fästningen under slaget vid Frederiksodde 1657. Där hölls passande nog en tyst minut, vi lade ner blommor och spelade regementets marsch vilket glädde några åskådare från byn.



Björn med ytterligare en blombukett

Efter besök på fästningen i ett strilande regn tog vi oss snabbt till bussen för vidare färd mot Aarhus och incheckning på Scandic Aarhus City. Också ett hotell placerat mitt i staden. Kvällen tillbringade de flesta i city och vid hamnen dels för att beskåda den enormt stora båt som låg vid kaj men också för att besöka de restauranger som låg på båda sidor den kanal som gick in från havet. Under eftermiddagen och kvällen var det omväxlande sol och regn. Några av oss hamnade i ett riktigt skyfall och fick ta skydd.



Här har grabbarna hittat ett dryckeshål.

DAG 4



Här är C-G och Erik redo att åka vidare mot nya mål.



Dagens etapp var 22 mil lång, under dagen skulle vi inte se något gammalt slagfält om vi bortser från resterna av Hitlers ”Festung Europa” som kan beskådas längs Jyllandskusten. Färden gick norrut mot Skagen i växlande väder, ömsom kraftigt regn till strålande sol.

Vid ankomsten till Skagen sken dock solen men det blåste kraftfullt. Vi intog lunch på anrika Brøndums hotell, som serverade sin klassiska rödspätta och potatis samt deras egen öl.



Bengt och Kennet på väg mot Brøndums hotell för lunch och hotellets egen öl.

Värmland Regementes Officerskår



Här sitter Per-Erik, Dennis, Lars "Laken", Kenneth och Erik och inväntar lunchen på Bröndums hotell



Efter lunch fanns det lite tid över innan vi hade bokat besöket vid Skagens museum med de kända Skagenmålarna. Flera av deltagarna gjorde en tur ner till hamnen och några hamnade i glassbaren, där det serverades en helt underbar mjukglass.



Här sitter ledighetskommittén och väntar på att tiden skall gå

Efter besöket på Skagen museum blev det busstur ut till Grenen.



Erik och Kenneth framryckte till fots medan vissa tog Sandormen ända ut till spetsen där höga vågor från Skagerack och Kattegatt möttes. De som valde att gå till fots tillbaka fick en riktigt hård motvind.



Hårda vindar på havet

Några mindre energiska deltagare valde naturligtvis en kall pils på en restaurang istället för naturupplevelsen på Grenen.

Åter i bussen vänder vi söderut mot Fredrikshamn, där vi fick några timmar för att äta och se på staden. Det var nog för blåsigt där också för staden var nästan helt tom på människor. Men efter lite spaning hamnade nästan alla på en bra restaurang där vi laddade upp med mat och öl före transporten med bussen till båten.

Klockan 21.30 var det samling vid bussen för transport till färjeläget och invänta färjan som skulle ta oss till Oslo. 23.45 anländer färjan och vi kan gå ombord och hitta våra hytter. Förutom en tapper skara från 182 qrzn som snabbt lokaliserade nattklubben, var det nog inte många som besökte färjans olika faciliteter utan de flesta dök snabbt i bingen. En natt som bestod av lite ”rullning” mitt ute på havet men annars ganska lugnt.



DAG 5

Efter en stadig färjefrukost gick många ut på däck för att bevittna passagen av Oskarsborgs fästning samt platsen där det tyska skeppet Blücher sänkets natt till den 9 april 1940.



Oscarsborgs fästning med kanonerna Aron och Moses



Inseglingen mot Oslo bjuder på en spektakulär naturupplevelse i den trånga fjorden och prick kl. 10.00 lade färjan till vid kaj. Nästa besök för oss var Akershus fästning och Norges Hjemmefrontmuseum.



Tre gentleman på väg in på Akershus fästning

Värmland Regementes Officerskår



Tungvattenfabriken i Telemark



Norska motståndsmän saboterar malmbanan i Narvik
Ett mycket intressant och fint uppbyggt museum.





Efter museibesöket splittrades gruppen och de många besöksmålen i Oslo lockade. En välfylld Akers brygge gällde för många medan nya operashuset och Karl Johan besöktes av andra.



Anders och Peter väntar på att ölen skall serveras på Akers brygge, Per-Joel är torr i halsen

Solen lyste från en klarblå himmel, det var varmt och då smakar en kall öl bra. Eftersom det var ganska fullt på bryggan blev det så att de flesta sökte sig upp mot centrum av Oslo för att få en liten matbit och en kall öl.

Ett gäng hade gått en bit upp mot slottet i början av Karl Johan för att äta. När de skulle gå tillbaka hade Oslo pridefestival startat med ett tåg som nästan blockerade hela Oslo centrum. Polisen beräknade att det var cirka 100 000 personer i tåget vilket gjorde att gänget fick ta en extra omväg för att komma i tid till bussen. Men som vanligt var alla på plats när bussen skulle fara vidare 15.00 för fortsatt färd och inkvartering på Scandic Sjölyst. Enligt Kaarel så bor skidlandslaget på hotellet när de tävlar på Holmenkollen, ett bra hotell dock utanför Oslo centrum. Vi försökte tidigt boka ett mer centralt hotell men Bruce Springsteen spelade på Ullevål på fredag och söndag så alla hotell i city var bokade.



18.00 tog vi bussen upp för Karl-Johan till restaurang Lorry som låg lite ovanför slottet på Parkveien.



C-G på väg in på Lorry en trevlig restaurang i Oslo

Där serverades en tvårätters middag bestående av reindyrkaker och potatis och till efterrätt var det glass. En mycket god middag på en lite speciell restaurang. Under middagen höll Mikael Sjökvist ett tal som var en resumé över såväl hans upplevelser som officer vid Värmlands regemente som över resorna vi gjort. Per-Joel Sewelén avslutade middagen med att avtacka Björn och Reine för allt arbete med resorna och överlämna varsin Klässbolslöpare. Lite känslor kom nog upp hos var och en under talen.



Mikael och Per-Joel funderar över kvällens tal

21.30 hämtade bussföraren Anders upp oss för återtransport till hotellet. Som väntat hade ingen några krafter kvar för att uppleva Oslos nattliv. Kvällen avslutades i baren på hotellet där vi berättade skrönor för varandra.

DAG 6

Efter en god frukost, som sägs vara Norges bästa enligt hotellets egen utsago, styrde vi kosan mot Halden och Fredrikstens fästning. Färden går snabbare än vi räknat med och vi var framme runt 10.30. Vilket innebar att Reine charma personalen för att kunna tidigarelägga lunchen en timme.

Efter att vi anlant till fästningen gick vi till platsen där skottet som dödade Karl XII den 30 november 1718. Löpgraven är utmärkt med stenar där den troligen var belägen vid tiden för belägringen. Efter att ha besökt platsen samlades vi framför monumentet över Karl XII och avhöll en tyst minut främst för de soldater som gav sitt liv i krigskonungens tjänst.



Monumentet över Carl XII:s död på Fredrikstens fästning

Huruvida kung Karl själv var en hjälte får var och en bilda sig en egen uppfattning om. Kanske var hans död äntligen slutet på en lång tid av ofred för Sverige?

Tanken med att avsluta årets resa med ett besök på Fredrikstens fästning var att besöka platsen för kulan som fällde Karl XII och som anses av eftervärlden vara början till det definitiva slutet på Sveriges tid som stormakt och kunde även bli slutpunktens för Officerskårens reseprojekt "I spåren av Värmlands Regementes segernamn".



Här är hela gänget samlat framför monumentet av Carl XII

Efter att ha gått runt på den imponerande fästningen och fotograferat utsikten åt alla möjliga håll intog vi lunchen på restaurangen *Den gamle kommandanten*.



Värmland Regementes Officerskår





Där vi bjöds på Kommendantens spekeplanke vilket innebar en bräda med lufttorkad skinka, ost, korv och annat smått och gott. Till det serverades vatten men några frestade sista dagen med en Ringenes pilsner. En mycket god lunch på ett trevligt ställe.

Efter lunchen släppte vi av Kennet Jonson på stationen i Halden och fortsatte vår färd mot Karlstad. Strax före Billingsfors blev Bengt Andersson avsläppt och sedan gick resan vidare utan stopp mot Karlstad.

Väl framme vi Brigadmuseum väntade anhöriga med bil för transport till lugna hemmet. Alla var överens om att resan har varit givande och allt har fungerat enligt programet. Redan började idéer och tankar på nya aktiviteter att ta form, om dessa får vi återkomma när vi samlat oss någon gång senare i höst.

Reseledarna Björn och Reine tackar för denna resa

