

Värmland Regimentes Officerskår



RESEBERÄTTELSE

DAG 1

För ovanlighetens skull så regnade det när vi startade den sjunde resan i Värmlands Regementes fotspår och Karl XII:s bravader i Europa. 13 förväntansfulla I 2-infanterister under paraply äntrade bussen vid Centralstationen i Karlstad och kl. 12.00 allt enligt programet styrde bussföraren Anders Jansson Gruppresors buss mot Brigadmuseum där ytterligare 5 I 2-infanterister skall kliva på.



Förväntansfulla resenärer.



Juniorena var också glada att komma iväg.

I Tösse väntade Albert Langenbach på att få kliva på och vid Lilla Edet gjorde vi vårt första stopp för fika och busschaufförens obligatoriska vila.



I Göteborg anslöt de sista resenärerna C-G Alm, Kennet Jonsson och Göran Bryntesson så nu var hela den 22 mannagruppen samlad. Incheckningen på Stena Line Scandinavia gick smärtfritt och naturligtvis måste vi kontrollera temperaturen ute och då smakar en öl förträffligt.



Här är ölprovargänget med Jonny Noreklint, Per Granath, Mikael Sjökvist, Jan R Ohlson och Göran Furberg (delvis skymd)

Kl.18.00 samlades vi i restaurangen för gemensam middagen och sedan förlöpte kvällen lugnt på ett stilla vatten.

DAG 2

Något av en sovmorgon och frukost fram till 09.00 innan båten lägger till i Kiel kl. 09.15. En lång bussresa stod nu på programmet, hela 55 mil till Dresden. Chauffören Anders körde så länge han kunde innan den automatiska vilan inföll passande nog vid ett matställe där lunchen intogs. Före det hade reseledaren villat bort både buss och gruppen genom att försöka ta en genväg på smala och krokiga vägar. Men efter Björn rådiga ingripande kom vi tillbaka på de stora vägarna igen och snart nådde vi dagens mål Dresden. Efter lite rundkörning i staden kom vi fram till hotell Ibis Dresden Zentrum där vi skulle tillbringa 2 nätter.

Snabbt ombyte och sedan ner till hotellets restaurang för gemensam middag. God mat och dryck serverades och några avslutade kvällen med en rundtur i staden.



I väntan på vad då

Vi väntar också på



Men vi har redan fått ..

DAG 3

Återigen en sovmorgon då förmiddagen var fri att upptäcka delar av Dresden. Många tog sig fram till gamla staden och floden Oder för att bland annat se sprintbanan för längdskidåkarna där svenska damer haft stora framgångar på senare år.

Klockan 14.00 samlades alla vid hotellet och där tog guiden Liane med oss på en historisk resa genom de återuppbyggda äldsta delarna i Dresden. Efter andra världskriget var i stort sett hela Dresden en enda rykande ruin. En intressant rundtur där vi fick veta en del om August den starke, Karl XII:s motståndare under Stora Nordiska kriget.



Tommy Westh filmar samtidigt som guiden visar övriga deltagare på något intressant



Dennis Östbergh är som alltid intresserad av vad då





Intressanta byggnader



och intressanta dragspelare

Efter avslutad guidning var det fritt för alla att leta upp något mysigt matställe för att svalka sin strupe och även få en bit mat. Det fanns många bra restauranger i Dresden Altstadt.



En riktigt stor öl svalkar gott i värmen

DAG 4

På utsatt tid avgick bussen från hotellet och nu mot staden Wschowa eller Fraustadt som var det namn på staden när Värmlands Regemente och Karl XII var där och härjade år 1706.

Resan gick galant ända tills vi kom fram till Wschowa och skulle in i de trånga gränderna, där fick bussföraren Anders bekänna färg, men det gick bra och vi kunde äta lunch på restaurangen Zamek Králewski Wschowie i lugn och ro.



En gammal restaurang med trevlig inredning med god mat och öl.



Här har våra polska guider fått regementets standar och nu skall vi äta.

Efter lunch var det besök på museet i Wschowa som bland annat visade ett bildspel på hur slaget gick till 1706. Under tiden var Reine och Kennet Jonsson och köpte blommor som vi skulle lägga ner vid minnesstenen. Besöket på museet varade ungefär en timma och därefter blev det busstur ut till minnesstenen någon kilometer utanför Wschowa.



Det var varmt i Wschowa

Vi hade med oss guide från museet och en engelsktalande tolk som visade oss platsen. Blommor lades ner, Björn talade och en tyst minut hölls för våra stupade kamrater från Värmlands Regemente.



Detta är vad som är kvar av minnesstenen. En informationstavla om slaget vid Fraustadt



Sedvanlig ceremoni vid minnessten med blommor, tal och en tyst minut



Björn och våra polska guider ser till att alla kommer med till bussen.

Åter i bussen körde vi igenom slagfältet på vår vidare resa ner mot Wrocklaw, Ankomst som vanligt enligt programmet checkade vi in på Mercure Wrocklaw centrum.

Efter installation på rummen och tvagning av kroppen samlades alla i foajén för gemensam fotmarsch till Restaurant & Brewery Spitz och ytterligare en gemensam middag. Det var ganska enkelt att hitta till restaurangen eftersom Björn och Kennet varit förpatrull och rekognoserat platsen. Här serverades det en 3-rätters middag och på varje bord ställdes ner ett par rör med kran innehållande 4 liter egentillverkad öl. Vi beställde också in snapsar till alla och Gunnar ledde allsång med gamla kända regementsvisor.



Oj, va öl de ställt in te mej



Ja de ä väl bare å fylle på då

Resten av kvällen tillbringade de flesta på serveringarna runt om torget i underbar kvällsvärme kanske runt 26-27 grader.

DAG 5

Denna dag tillbringades i Wrocklaw där Björn hade tagit fram en karta över några av de sevärdheter som finns i staden. I strålande sol och en temperatur på uppemot 28 grader begav vi oss ut i staden. Ett besök i stadens saluhall var det första stoppet för att sedan vandra ner mot floden Oder. Det var sjömännens dag vilket innebar en massa utställningar och jippon nere vid flodstranden. En varm och solig dag där man kunde vandra runt i staden och främst då på promenadvägarna vid floden för att titta på alla arrangemang. Kvällen tillbringade många på någon av de många restaurangerna vid torget i den gamla staden.



Det fanns även hästskjutsar i Wrocklaw med kraftfulla kuskar.



Sådana här småfigurer finns det överallt i Wrocklaw innerstad



Sådana här småfigurer finns det överallt i Wroclaw innerstad

DAG 6

Denna dag blev det tidig frukost då vi skulle försöka komma iväg från Wroclaw före kl.8 och mycket riktigt var alla samlade i bussen 07.30 och resan mot Potsdam kunde påbörjas.

En behaglig resa på motorväg gjorde att vi kom fram till lunchuppehållet på restaurang Gasthof & Pension Zum Löwen bara några minuter för sent. Här hade Petra på Gruppresor fixat en lunch som bestod av hjortgulasch med tranbärspäron och potatisdumpling och till det ett glas vin eller en öl som ingick i priset. Bra jobbat av Petra.



Per-Erik Johansson, Kennet Jonsson och Lars Ramström låter sig väl smaka av den goda ölen



Även Göran Bryntesson tycker att ölen smakar gott i värmen, Kaarel Pütsep är mer avvaktande.

Nu gick färden vidare mot Potsdam och slottet Cecilienhof där en bekant guide tog emot oss, nämligen Annica Blesse som var vår guide i Berlin 2012. En mycket kompetent guide som visade oss runt på det slott där



Slottet Cecilienhof där Tyskland delades upp efter Andra Världskriget



Här guidar Annika gänget vid slottet Cecilienhof. Kaarel Pütsep, Jan Ohlson, Per Granath, Per-Erik Johansson, Per-Joel Sewelen och Jonny Noreklint, Vi ser också ryggen på Albert Langenbach

Potsdamkonferensen genomfördes den 17 juli – 2 augusti 1945. Under konferensen kom de allierade segermakterna överens om hur Tyskland skulle delas och administreras.



Runda bordet där förhandlingarna hölls efter andra världskriget.

JOSEF STALIN

A



Villa Herpich: Generalissimo Stalin lived at Kaiserstraße 27 in Potsdam-Babelsberg (today: Karl-Marx-Straße). Until the mid-1950s, the surrounding area remained blocked off by the Russian victors.

Villa Herpich: Generalissimus Stalin wohnt in der Kaiserstraße 27 in Potsdam-Babelsberg (heute: Karl-Marx-Straße). Bis in die Mitte der 50er Jahre bleibt das umliegende Gebiet durch die russische Siegermacht abgeriegelt.

Вилла Герпих: Генералиссимус Сталин занимает дом номер 27 на улице Кайзерштрассе в потсдамском районе Бабельсберг. (Сегодня это улица имени Карла Маркса.) До середины 50-х годов близлежащая территория была запретной зоной и находилась под контролем державы-победительницы СССР.

Privat

WINSTON CHURCHILL

B



Villa Urbig: The British Prime Minister resided at Ringstraße 23 (today: Virchowstraße). The former inhabitants, like all others living in the entire delegation area, were forced to abandon their homes, leaving the furnishings behind.

Villa Urbig: Der britische Premierminister residiert in der Ringstraße 23 (heute: Virchowstraße). Die ehemaligen Bewohner müssen wie im gesamten Delegationsgebiet ihre Häuser in möbliertem Zustand verlassen.

Вилла Урбиг: премьер-министр Великобритании живет на улице Рингштрассе, д. 23 (сегодня это Вирховштрассе). Во всей зоне проживания делегаций прежние жильцы обязаны покинуть свои дома, оставив в них всю мебель.

Privat

HARRY S. TRUMAN

C



Villa Müller-Grote: US President Truman took up residence at Kaiserstraße 2, together with US Secretary of State Byrnes. Here, from the "Little White House", he ordered the deployment of the atomic bomb against Japan.

Villa Müller-Grote: US-Präsident Truman bezieht in der Kaiserstraße 2 zusammen mit seinem Außenminister Byrnes Quartier. Vom „Little White House“ aus befiehlt er den Einsatz der Atombombe gegen Japan.

Вилла Мюллер-Гроте: вместе с министром иностранных дел Бирнсом президент США Трумэн занимает дом по адресу ул. Кайзерштрассе, д. 2. Из «Малого Белого дома» он отдает приказ о применении атомной бомбы против Японии.

Wikimedia, Kathrin Knuth

Viktiga män som delade upp Tyskland efter andra världskrigets slut.

I varmt väder vandrade vi runt både utanför och inuti slottet. Efter genomförd visning följde Annika med och guidade oss runt i Potsdam med bland annat ett stopp vid det stora slottet Sanssouci.



Vissa föredrog en skuggig plats i den tryckande värmen.

Den guideade rundturen i Potsdam slutade vid vårt hotell Mercure Potsdam där vi snabbt fick våra rum och kunde planera för kvällens begivenheter. Det var otroligt varmt i Potsdam närmare 30 grader. Kvällen tillbringade de flesta inne i Potsdam med att äta och ta en öl eller två.

DAG 7

Nu började resan lida mot sitt slut och nu styrdes färden mot Kiel och handling i Citti Park som erbjuder det mesta man kan handla om pengar finns. De flesta besökte dock det stora köpcentra för att fylla på förrådet av alkoholhaltiga drycker. Det var några liter av olika styrka som senare lastades i bussen som Anders förtjänstfullt parkerat alldeles utanför utgången.



Vissa var inte intresserade av sprit och öl utan tog tåget mot okänt mål, Mikael Sjökvist, Per-Joel Sewelen, Göran Furberg, Per Granath och Peter Nilsson.

Nu var det bara att leta upp Schwedenkai 1 för att gå ombord på Stena Germanica som skulle ta oss tillbaka till Göteborg.

Som vanligt var det gemensam middag kl. 18.00 och alla åt och drack av det som serverades.



Per var tvungen att fråga om autograf när den kände IFK-målvakten Thomas Wernersson åkte på samma färja.

Det var många som efter sedvanlig handel i tax-free drog sig tillbaka till hytterna för tidig nattning efter en ansträngande men innehållsrik resa..

En lugn överfärd över Nordsjön trots att vissa hade sagt att det skulle blåsa kraftigt men det var inget vi kände av.

DAG 8

Klockan 09.15 var Germanica i hamn i Göteborg och vi kunde gå av båten och kliva på bussen. Nu märktes det att vi var tillbaka i Sverige för Göteborg tog emot oss med regn.

Ett sista stopp blev det i Brålanda för en fika och glass och sedan återstod bara resan hem till Karlstad och lite vila.

Tack för en trevlig resa med glada vänner och ett tack till busschauffören Anders som på stående fot lovade att köra oss på nästa resa som är planerad att gå inom Sverige - Danmark - Norge under nästa år.

Resegruppen tackar



Björn



Reine